

**Kerstmis, het mooiste feest van het Jaar. Het is het feest van de geboorte van het Kindje Jezus. In het stalletje van Betlehem wordt de Zoon van God geboren. Heel klein en bescheiden: zo wil God bij ons zijn.**

**En iedereen is welkom. Jezus nodigt iedereen uit!!**

**Kerstmis is het feest van Vreugde en Hoop. Maar ook het feest van het Gezin.**

**We willen daarom alle Gezinnen uitnodigen,  
alle ouders met hun kinderen klein en groot.**

**Tijdens deze Gezinsmis luisteren we naar het kerstverhaal, onder begeleiding van de Jeugharmonie Born we zingen de bekende kerstliedjes en samen denken we na wat Jezus ook nu nog voor ons kan betekenen.**

**Samen vieren we Kerstmis. Kom jij ook ??**

## Gezinsmis Kerstmis

**MAANDAG 24 DECEMBER A.S. OM 18.30 UUR  
ST. MARTINUSKERK BORN**



*Er zijn vast ook kinderen die tijdens deze Gezinmis willen meedoen en graag een stukje tekst willen lezen. Dat kan!*

*Stuur dan voor 22 december een email naar:*

*[pastoor@parochiefederatieborn.nl](mailto:pastoor@parochiefederatieborn.nl)*

*Met vermelding van je naam en je leeftijd.*

*We sturen je dan de tekst die je mag lezen.*