



Ik ben Marie-Chantal Lommen, als kind zong ik al in een koor en twijfelde over mijn beroepskeuze: ik wilde graag met kinderen werken óf iets met muziek doen. Dus ging ik eerst naar de Pabo met specialisatie muziek en vervolgens naar het Conservatorium.

Nu heb ik de mooiste combinatie: ik geef muzikles aan kinderen. Ik startte in Neerbeek als vakleerkracht. Ik werk ook al ruim 40 jaar bij muziekschool Artamuse waar ik de algemene muzieklessen verzorg. De laatste 10 jaar is er steeds meer vraag gekomen naar het begeleiden van groepsleerkrachten bij het geven van muzieklessen. En het ontwerpen van op maat gemaakte muzieklessen vaak behorende bij projectonderwerpen. Dit vind ik heerlijk uitdagend werk.

Sinds vorig jaar is hier zoveel vraag naar dat ik helemaal geen lessen meer geef op de muziekschool zelf, maar volop namens Artamuse bezig ben op meerdere basisscholen in ons werkgebied. Na voorgaande jaren muzieklessen te hebben ontworpen voor de Kingbeek en een enkele zelf ook te hebben gegeven, ben ik nu 25 weken vakleerkracht muziek op de Kingbeek en daar verheug ik me op.

Ik woon met mijn man in Nieuwstadt. Wij hebben een zoon, die inmiddels op eigen benen staat. Mijn hobby's zijn puzzelen, lezen en sporten. Met name Nordic walking. Elke zaterdagochtend volg ik een training.

In de muzieklessen wil ik elk kind graag laten ervaren dat muziek léuk is. Dat sámen muziek maken en beleven leuk is. En dat er oneindig veel facetten zitten in muziek; er is altijd wel iets dat bij je past. Muziek is voor iedereen! "Flink bezig zijn en eens goed lachen" is dan mijn motto.